

Oskar Karlstedt, Rundviksverken.
På Nordmalings sjukstuga avled på måndagen fabrikkör Oskar Karlstedt, Rundviksverken. Han var 67 år och sörjes närmast av maka Sigrid, född Lindberg, en dotter samt sex syskon. Han var född i Rundvik. Som 17-åring mönstrat av tog han anställning på Nordmalings Angsågs AB, första tiden i sågverket och sedan i ma-

sonitefabriken. I slutet på 1920-talet blev han roffäst vid denna industri. Platttillverkningen intresserade honom allt mer och 1937 startade han tillsammans med en broder och idra kompanjoner tillverkningen av k lackboardplattor. En industri som utvecklades snabbt under krigsåren. För ett tiotal år sedan startade han med två nya kompanjoner en rörelse i branschen, i Nordmalings samhälle. Det var Karlbergfabriken som tillkom och han var en av de stora drivkrafterna bakom projektet. En rörelse som de senaste åren har utvecklats till en storindustri. Visst bortgång var han mitt uppe i nya utbyggnadsplaner, trots sviktade hälsa.

Oskar Karlstedt hade många vänner i Nordmalings-bygden. Han ägnade helt sina krafter åt hemmet, familjen och den egna rörelsen och han var en mycket uppskattad arbetsgivare och kollega.

Tavelskojet i Nordmaling tas upp igen

Den för det sk tavelskojet i Nordmaling dömdes andremannen från Sundsvall, som också överklagat sin dom, skulle på måndagen ha befunnit sig i hovrätten i Umeå. Dit kom han emellertid inte. Han hade sänt in ett läkarintyg att han var helt sjukskrivnen. Även målsäganden — Nordmalings-damen — som lurades på flera tusen kronor av konstförsäljarna — hade lämnat in läkarintyg. Hovrätten beslöt om ny huvudförhandling den 10 juni.

Sundsvalls-bon dömdes av häradsrätten i Nordmaling till åtta månaders fängelse för ålderingsbedrägeriet, en dom som han som sagt själv överklagat. Även huvudmannen i affären, överklagade som bekant. Hans straff på ett och ett halvt år fastställdes dock inte heller en vädjan till HD gjorde någon verkan. Prövningstillstånd beviljades inte.

Min kära maka

Signe

f. Hellman

* 4/3 1890

† 31/5 1965

har, i tron på sin Frälsare, stilla insomnat efter en tids sjukdom, på Nordmalings sjukstuga, lämnande mig, syskon, släkt och vänner i sorg och saknad.

Långron, Lögdeå den 1 juni 1965

Engelbert Johansson

I hemmet, som du lämnat Ett tomrum stort nu är. Varthän man bliken vänder Du syns ej mera här. Du kommer aldrig åter Dig döden har borttryckt Nu sista gång för alltid Din hand vi hava tryckt.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell lördagen den 12 juni kl. 14.00. De, som med sin närvaro önskar hedra den bortgångnas minne inbjudes till minnesstund i församlingsgården efter begravningsakten. I stället för ev. blommor tänk på missionen.

Signe Kristina Johansson, Långron. På Nordmalings sjukstuga avled på måndagskvällen fru Signe Kristina Johansson, f. Hällman, Långron, Lögdeå, maka till hemmansägaren Engelbert Johansson. Hon var 75 år och sörjes närmast av make, syskon, svägrar och svägerskor.



Hon var född i Brännoviken. Som ung kom hon ut i förvärsarbete och innehade platser bl a i Lögdeå, Nyvik, Kronören och Umeå. Från barnåren var hon väl förtrogen med skärgården, ensamheten och dess problem. Långron saknade väg ända till för tre år sedan. Men hon fann sig väl tillrätta med isoleringen och gjorde en god arbetsinsats.

50 år fyller den 2 juni fru Aلسje Evelina Sjöström, f. Sondell, Nedre Nyland, Karlsbäck, maka till hemmansägaren Erik Anselm Sjöström.



Maj kallare än normalt

Nordmaling (VK) Sedan flygvapnet inrättade sin väderleksstation i Nordmaling för drygt 20 år sedan har en så låg majtemperatur som årets noterats en enda gång. Det var under kallvåren 1955. Då var medelvärdet 5,5 grader. I år blev motsvarande siffra 5,8 plusgrader. Men det innebär nära 2,5 grader kallare än normalt för årstiden. Normalvärdet ligger vid 8,2 grader. Under hela 17 dagar av årets majmånad har kvicksilvret vandrat under nollstrecket. Det är utan tvekan något av ett rekord. Kallast var det nätterna mot den 2 och 3 med 6 minusgrader. Varmast den 26 med 16 plusgrader. Vill man söka fram en verklig kontrastmajmånad, i förhållande till årets, så får man gå tillbaka till 1960, då medelvärdet uppgick till 11 plusgrader. Då kunde man sjunga sköna maj, men knappast i år. Nederbörden har varit rätt normal under årets majmånad, eller 39,2 mm mot normala 34. Nederbörden koncentrerades i stort sett till mitten av månaden och ett märka är, att nära halva nederbörden kommit i form av snö. Det torde tillhöra sällsyntheterna.

H. B.

Min älskade make, min käre far

Karl Oskar Karlstedt

* 3/1 1898 † 31/5 1965

har lämnat oss i djupaste sorg men i tacksamt minne bevarad. Oändligt älskad och saknad av mig, dotter, syskon, övriga släktingar och vänner.

Rundvik den 31 maj 1965

SIGRID KARLSTEDT
Gunilla

Tänk när en gång vart varför blir besvarat,

Var gåta löst, som här vi grubblat på...

Jordfästningen äger rum i Nordmalings kyrka annandag pingst kl 13. De, som med sin närvaro önskar hedra den avlidnes minne inbjudes till församlingsgården efter jordfästningen. I stället för blommor, ge ett bidrag till Röda korset. Meddelas endast på detta sätt.

4/6 65

Gräsmyr

— Ungdomens träffpunkt —

SÄSONGPREMIÄR PÅ LOGEN

PINGSTLÖRDAG 5 juni kl. 21—01


Musik: SEIBERT JONSSONS POPBAND

från SUNDSVALL med pop — sång — twist — spex — pop

Bussar avg. fr. följande platser och åter efter dansens slut:
Från UMEÅ ((busstationen) kl 20.30, över ÖVERBODA,
VÄNNÄS, HJOGGSJÖ, från NORDMALING 20.30, från
HÖRNEFORS 20.30.

SEDVANLIGA
BASARANORDNINGAR
Välkomna.

Gräsmyrs HBF



Uppstädning^{5/6 65} inom Rundvik

Nordmalings byggnadsnämnd har vid sammanträde beslutat föreslå att Rundviks samhälle får bidrag för att sanera bort en del förfulnande byggnader. Det gäller främst uthus stående på gatu- och förgårdsmark. 25.000 kr ansågs räcka.

Efter införandet av utomplansbestämmelser för hela kustområdet har antalet ärenden nämnden har att behandla svällt ut betydligt — före dragningslistan upptog inte mindre än 45 ärenden — de flesta gällde fritidsbebyggelse.

Följande byggnadslov beviljades: David Nordberg Nordmaling, garage, i kv Spelmannen, Rune Englund, Vännäs för sommarstuga vid Långroavan, Ingemar Ahlander, Vännäs, för sommarstuga, Långroavan, Alfred Jonsson, Lögdeå, för sommarstuga på avstyckning från Järnäs 3:15, Signe Granberg, Nyåker för garage på Nyåker 2:21 och Rolf Erik Johansson, Håknäs för sommarstuga vid Öreälvens mynning.

En ansökan om byggnadslov för sommarstuga vid Långro udde avslogs då strandlagsförbud råder för området i fråga.

Desutom beviljades Västerbottens MHF distrikt byggnadslov för uppsättande av stuga för turistinformation vid Rödviken under tiden 15/8—15/8 samt skylten "Turistporten".

Fru Ingrid Carlsson, Umeå har hos nämnden gjort förfrågan om möjligheterna att för förvärv av större tomtområde i Nordmalings samhälle. Nämnden beslöt föreslå henne ta kontakt med markägare i Levar by.

Att närvara vid kurs för byggnadsnämnder i Sigtuna utsågs nämndens ordförande Carl Björklund, och kommunalingenjör Sture Hansson.

För tomtorna 1, 2, 3, 4 och 5 i kv Ander föreslår nämnden ett pris av 4.100 kr, gatukostnaderna imberäknade. Tomten Lönne 10 föreslås pris-sättas till 6.000 kr.

Bröllop i Nordmaling slöt med misshandel

Att det inte alltid blir så lustigt, då man samlas för att ha roligt, bevisar två misshandelsätal, som på fredagen väcktes av åklagarmyndigheten i Umeå. I ena fallet gäller det två personer, som kommit ihop sig vid ett bröllop i Nordmaling, i det andra fallet är det en man, som misshandlat en annan vid en fest i Gumboda.

70 år fyller den 7 juni förra fiskaren Herbert Asberg, Kråken, Håknäs. Han är född ute i Kråken. Fadern var fiskare och redan som barn fick

Herbert lära sig yrket. Han har varit med om många strapatsrika färder till havs på jakt efter strömming.

Nu är han för det mesta ensam ute på ön. Frånsett sommartid då sommargäster invaderar den forna fiskeplatsen. Men han trivs där ute i ensamheten och det är endast under den kallaste vintern han "flyttar hem" till Kråken. Asberg är pigg och vital. 5/6 65

Barbro Martinsson i Nordmaling^{5/6 65}

Nordmaling (VK) Intresset för idrott är tydligen i botten i Nordmaling. När NIF i samarbete med Högåkers OK på torsdagskvällen stod som värd för en idrottsträff med Barbro Martinsson kom endast ordföranden och hans maka. Från Högåker kom 20. Den livaktiga orienteringsklubben hade för kvällen inställt sin sedvanliga träningsrunda.

Uno Fallquist, Olofsfors, hälsade välkommen. Kvällens frågestund med Barbro inledde NIF-ordföranden Sven Lindblom. De närvarande fick svar på en mängd frågor om träningsmetoder m m av den populära skidflickan. Som avslutning visades filmen "Idrottsåret 1964". En kväll med god behållning ansågs samtliga.

Misshandeln i Nordmaling skedde i december förra året. Någon anledning har man svårt att finna i protokollen. I varje fall är en fabriksarbetare från Husum åtalad för att han misshandlat en kontorist från Nordmalings-trakten. Den senare är också åtalad för ringa misshandel. Av de slag som fabriksarbetaren slog blev kontoristen illa skadad i ansiktet. Han fick gå sjukskriven ett par veckor. Den andres slag åstadkom enbart smärta.

Vid festplatsen i Gumboda stod en man och hängde mot dansbaneräcket. Ur bakkfickan putade en flaska — enligt mannen innehållande lättöl! En annan person, den nu åtalade kom förbi och kände på fickan. Mannen vid räcket vände sig hastigt om och blev då, enligt hans egen berättelse, misshandlad av den andre. Denne nekar helt till att ha slagit. Skadorna i handen måste den misshandlade ha fått genom att själv slå i en vägg, då han missade ett slag mot den andre. I varje fall har anmälan gått sjukskriven mellan den 17 augusti och 9 september.

Kristendomsskoleslut ^{8/65} för Hörnsjö-ungdomar

I Hörnsjö-kretsens missionsförsamlingar har sedan förra hösten pågått en kristendomsskola, som avslutades under pingstdagen i Hörnsjö missionskyrka. Denna kursform är en motsvarighet till kyrkans konfirmandundervisning. Kursens lärare, pastor Egon Wärmedal kan notera rekorddeltagande (16 elever) och god studieflikt.

I avslutningshögtiden höll pastor Wärmedal lektion med sina elever samt höll en kort predikan. Systrarna Ann-Gerd och Anna-Greta Lundström sjöng duett till orgelackompanjemang av folkskollärare Bengt Hornsten. Som minne fick eleverna förutom betyget från studiekursen var sin bibel från respektive hemförsamling. Dessutom lämnades minnesord. För Hörnsjö talade Rudolf Bergström, för Gräsmyr Gustaf-Adolf Bäckman och för Vitvattnet Evert Lindberg. Högtiden var mycket välbesökt och lokalen var snyckad med blommor och björkar.

+ ^{8/65} Vår kära lilla mor, mormor och farmor **Rut, Teresia Blomström**

född Bergkvist

* 19/3 1893 † 4/6 1965

insomnade lugnt och stilla på Umeå lasarett, i full förvissning om sin själs frälsning. I ljuset och tacksamt minne bevarad. I vår sorg deltar syskon, släkt och många vänner samt Sionförsamlingen i Norrfors.

Norrfors den 7 juni 1965.

Barn
Barnbarn

Han har öppnat pärleporten
Så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
Och bevarat mig som sin.

Jordfästningen sker i stillhet.

Paulinus Andersson, Järnäs. I sitt hem i Järnäs, Nordmaling avled på annandag pingst jordbrukaren och f.d. sågverks- och stuveriarbetaren Paulinus Andersson. Han var 69 år och sörjes närmast av maka, barn, barnbarn, syskon samt en del övrig släkt.



Han var född i Järnäs och har förblivit sin hemby trogen. I unga år arbetade han i flottläggning för bl. a. Kramforsbolaget, och i stuveri i Norrbyskär och Holmsund. Han var även en tid anställd vid sågen i Norrbyskär. På äldre dagar började han helt ägna sig åt hemmet och jordbruket i Järnäs. Där har han under sin tid nyodlat en rätt betydande areal samt uppfört nya åbyggnader. Han var en lugn och förälskad man, sedan många år aktiv medlem i Järnäs missionsförening. ^{9/65}

Nordmalingssskolor ^{9/65} behöver förbättras

Nordmalings skolstyrelse vill ha 60.000 kr i tilläggsanslag för att inrätta omklädningsrum med dusch i Gräsmyrs och Rundviks skolor under sommaren. Till de pågående byggnadsarbetena vid centralskolan i Nordmaling vill skolstyrelsen ha 300.000 kr för anskaffande av inventarier, planering av skolområdet och iordningställande av skolans idrottsplan.

Sammanträdet som hölls i fredags inleddes med lunch, varvid avgående rektor för obligatoriska skolan Rolf Håkansson avtackades. Skolstyrelsens ordförande nämndeman Sigfrid Nilsson erinrade om rektor Håkanssons betydelsefulla insatser under sin långa tjänst inom kommunen, 1932-1958 var han folkskollärare och efter 1958 rektor. Tal hölls vidare av skolchefen, kommunalfullmäktiges och kommunalnämndens ordförandena samt lärarföreningens ordförande. Minnesgåvor och blommor överlämnades från styrelsen, kommunen, realskolans kollegium och lärarföreningen.

Vid sammanträdet behandlades ett trettiotal ärenden. I avvaktan på beslut om rektor-tjänstens återbesättande erhöll ämneslärare Håkan Pettersson vikariatsförordnande på denna.

På bristtjänster vid grundskolans högstadium förordnades i engelska och tyska fil. mag. Else-Britt Spjut, Grängesberg, i engelska och franska fil. mag. Lena Andersson, Kristiansstad, i matematik och fysik fil. mag. Lars Leonardsson, Umeå, och i matematik och kemi fil. mag. Bjarne Jonsson, Nordmaling. Fil. mag. Hilli-vi Sundkvist, Nordmaling, förordnades som extra adjunkt. På en övningslärartjänst i hemkunskap förordnades hushållslärare Astrid Olofsson, Nordmaling med hushållslärare Eva Ivarsson, Umeå, som vikarie under höstterminen. Fil. kand. Birgit Ubel beviljades fortsatt tjänstledighet. Beslut fattades att hos läns skolnämnden begära att få inrätta en ordinarie speciallärartjänst (åk 1-6).

Skolororganisationen ändrades på så sätt, att grundskolans högstadium helt hänföres till samrealskolan. Som tillsynslärare vid grundskolans högstadium utsågs adjunkt Olof Braide. Förslag till organisation av övningslärartjänsterna för nästa läsår godkändes. Fyllnadstjänstgöring inom kommunen medgavs för slöjdslärare från Bjurholms och Hörnefors kommuner.

Johan Albin Olsson, Hörnsjö. Efter en längre tids sjukdom avled på tisdagen förra skogsförmannen Johan Albin Olsson, Hörnsjö. Den bortgångne som var sextio år, sörjes närmast av maka Hildur, född Lundberg, barn, mågar, barnbarn och syskon.

Olsson var född i Häknäs, men flyttade i unga år till Hössjö där han anställdes hos Mo och Domsjö AB, först som virkesmätare (1929-49) och tiden därefter som förmän och arbetsledare. ^{9/65}

Olsson gifte sig 1929. I Hössjö bodde familjen till 1946. Sedan flyttade man till Hörnsjö.

LOVDAGAR

Följande lovdagar fastställdes för läsåret 1965/66: 4-5 nov. 28 febr. - 5 mars, 4 - 12 april och 28 maj. Läsåret börjar den 25 augusti med två studiedagar och därefter allmänt upprop, för grundskolan den 27 och för realskolan den 30 augusti.

Vissa lokaler i Rundviks skola utnyttas 1-10 oktober till Marinkommando Nord i samband med militära övningar. Sporthallen hålles stängd under sommaren, då bl.a. vissa underhållsarbeten skall utföras. Simskolor kommer under sommaren att ordnas i Rödviiken, Mullsjö och Bjärten. Skolbussarna skall svara för transporten.

Vidare beslöts att styrelsen skall teckna kollektivt ansvarighetsförsäkring för eleverna i åk 8 under deras pyrotyd (yrkesorientering). Vissa ändringar skall under sommaren utföras i gamla folkskolan för att där kunna placera avdelningar, som tidigare ej rymts inom skolenheten.

Nya vaktmästartjänster vid centralskolan skall utannonseras efter inhämtat yttrande från kommunförbundet. Lönenämnden har godkänt ingånget avtal för arvodesanställda skolbibliotekarier.

Slutligen medgav styrelsen, att ett pedagogiskt försök får genomföras på grundskolans högstadium. Det innebär, att två avdelningar i åk 7 i stället för konventionell matematikundervisning får prova material från Hermods, varigenom bättre möjligheter till individualiserad undervisning åstadkommes.

Rektor Dan Jernbom, yrkesskolan, skall delta i en kurs i aktuell skolorientering i Sundsvall 16-18 juni.

Indien har nu fått sitt tredje kommunistparti. På måndagen bildades centerfalangen' bland de indiska kommunisterna ett eget parti med egna stadgar och egen flagga. Partiet sympatiserar med kommunistpartiet i Sovjetunionen, men fördömer Kina med anledning av den indisk-kinesiska gränskonflikten, som partiet anser har splittrat enigheten inom den internationella kommunistmen. (TT-AFP)



— I Nordmalings kyrka vigdes på pingstdagen pol. stud. Bertil Nyquist, Köping och fil. stud. Karin Agneta Björklund, dotter till branchefen Carl Björklund och hans maka Karin, född Melander, Nordmaling. Vigseln förrättades av kyrkoadjunkt Eskil Granström.

Efter vigseln gavs middag på Stora hotellet, Nordmaling, för den närmaste släkten och vänkretsen. (Foto André, Nordmaling) 10/6 65



— I Nordmalings kyrka vigdes på pingstafstonen fabriksarbetaren Bror Albert Öberg, Rundvik och tandköterskan Majken Gunilla Norén, Nordmaling, dotter till hemmansägare Alfred Norén, Ava, Lögdeå och hans framlidna maka Svea, född Backlund. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. Uppväktande brudnåbb var Katarina Norén, Mullsjö.

Efter vigseln gavs middag på Stora Hotellet, Nordmaling, för ett 40-tal gäster. Under middagen hyllades brudparet i tal av bl a bokhandlare F. O. Lindmark, Nordmaling, hemmansägare Mauritz Norén, Mullsjö och förre landstingsman Frithiof Norén, Mullsjö. (Foto: André, Nordmaling)



Gamla ting för hem och hushåll intresserade de finska gästerna.

Finska studerande besökte Nordmaling och Bjurholm

En solskensfärd genom sommarfager bygd fick ett 40-tal finska lärarstuderande, (fn på universitetskurs i Umeå) vara med om när de på annandag pingst besökte Bjurholm och Nordmaling. I Bjurholm besöktes bl a hembygdsområdet och Balberget. Under färden gavs sakkunnig presentation av den norrländska floran och landskapet av doktor Olof Rune.

I Nordmaling hälsades deltagarna välkomna av redaktör Herbert Bylund, som gav en kort presentation av bygden och berörde dess nära samband med det finska broderlandet. Hembygdsområdet visades under ciceronskap av redaktör Bylund och folkskollärare Ruben Adell. För visningen av Nordmalings medeltidskyrka svarade komminister Sigvard Spinnell.

Men dessförinnan hade Nordmalings kommun bjudit på mat som bestod av filmjölk, tunnbröd och rökt fläsk. En förtäring som uppskattades och för vilken kursledaren docent Karl Hampus Dahlstedt tackade.

De finska lärarstuderandena går en fem veckors kurs i svenska språket i Umeå. Under midsommarhelgen kommer de att besöka Hemavan. En tur till Mo i Rana står då även på programmet.

Anders



Telearbetaren Kurt Olov Hellman, Nordsjö, Norrfors, med maka Märta Katarina, född Sjöberg, Lögdeå. Vigseln förrättades i Nordmalings kyrka av komminister Sigvard Spinnell. (Foto: Alfons, Nordmaling)



Representant Lars Gunnar Herbertsson. Teg med maka butiksbiträdet Margit född Sjölin, Nordmaling. Vigseln förrättades i Backens kyrka av komminister Rolf Nyberg. (Foto Bewe, Umeå)

Samarbete i Nordmaling mellan Fischer — Tulifa

Intressenterna i Tulifa-Norrland AB i Nordmaling har, tillsammans med fabriklär H. Fischer, i Nordmaling, bildat ett helt nytt bolag under firmanamnet Fischer pumpar aktiefbolag. Därigenom hoppas man kunna skapa bättre förutsättningar för utvecklingen av Fischer-pumpen. Förhandlingarna mellan representanter för Tulifa-Norrland AB och fabriklär Fischer har pågått sedan en tid tillbaka och slutfördes på torsdagen. Verkställande direktör i det nya bolaget blir Tulifa-Norrlands direktör Olof Carvall.

Direktör Carvall, som även är chef för Tulifa-Verkens fabriker i Mullsjö i Västergötland, är mycket optimistisk:

— Vi har gjort en ordentlig marknadsundersökning och är på det klara med Fischerpumpens många fördelar. Det är en artikel som kan utvecklas till en mycket stor marknadsvara, inte bara på den inhemska marknaden, utan även som exportprodukt. Vi räknar med en kraftig expansion av företaget i Nordmaling, som även får helt nya fabrikslokaler till sitt förfogande.

• Fabriklär Helmuth Fischer, som jävligt svarat för de tekniska finesserna i Fischer-pumparna, kommer
Forts sidan 13-spalt 1

te att försvinna ut ur bilden genom den nu gjorda överenskommelsen. Han blir med i det nya bolagets styrelse och får anställning som chef på konstruktionssidan. Hans evande intresse för pumpstillverkningen och hans sakkännedom blir en värdefull tillgång i det nya företaget.

— Vi har hittat en form av produktionstekniskt samarbete som kan få den största betydelse för framtiden, betonar direktör Carvall för VK.

TILLFREDSTÄLLELSE I NORDMALING

Inom Nordmalings kommun är man mycket belåten med den nya utvecklingen. Kommunens representanter på företagsidan, liksom representanter för kommunalnämnden, har följt händelseans utveckling med största intresse. Representanter för kommunalnämnden har deltagit i förhandlingar med länets företagareförening, som även verksamt varit engagerad i den här lösningen, med sikte inställt på en fullträff för Fischerpumparna.

Det är bara drygt ett halvt år sedan Tulifaverken knöts till Nordmalings kommun. Med den senaste utvecklingen har det ytterligare bekräftats vilket utomordentligt gott och expanderande företag som fått fotfäste i Norrland. Det bör bli en synnerligen värdefull länk i den lokaliseringsskedja som nu håller på att spännas över länet. Hur många personer som kommer att nyanställas i de båda företagen, när man drar igång på allvar om ett par månader, är svårt att säga. Men det blir en hel del. Och går utvecklingen i enlighet med direktör Carvalls planer bör det bli fråga om nyanställningar enligt löpandebandsprincipen.

Utöver huvudprodukterna oljebrännare och pumpar, har Tulifa-Norrlands ledning sitt intresse inriktat även på andra tillverkningar i Nordmaling. Så det är inte bara Mellansel som himlen är ljusblå.



Samarbetet mellan Tulifa-Norrlands chef, direktör Olof Carvall och fabriklär Helmuth Fischer i tidigare Fischer-Verken, beseglas med ett handslag. Längst t. v. bolagets ekonomiska rådgivare, revisor K G Nilsson, och t. h. Tulifa-Norrlands platschef, ingenjör Thomas Lindsten.



Skolklockan har ringt för sista gången för nordmalingslärarinnorna Svea Öhman, Ottilia Pettersson och Elsa Svensson. Även rektor Rolf Håkansson, som på bilden gör en sista symboliskt ringning med en gammal skolklocka slutar. Tillsammans har kvartetten 157 tjänsteår inom Nordmalings skoldistrikt. 12/6 1965

Fem skolveteraner avtackade vid avslutning i Nordmaling

Nordmaling (VK) I och med årets skolavslutning avgår fem lärare med pension vid Nordmalings skolor. Rektor Rolf Håkansson, som tidigare blivit föremål för speciella tack från skolstyrelse, kommun och kolleger, fick nu rikta sitt tack till tre avgående lärarinnor i samband med avslutningarna i Nordmalings kyrka.

1946 65
60 år fyller den 14 juni fru Elin Wiktorina Engman, född Johansson, Brattsbacka, Nyåker, maka till förre verkstadsägaren Ruben Engman. Hon är född i Söderbäck, Tvärålund. I unga år började hon som sjukvårdsbiträde och var i tolv år anställd i Hällnäs och vid lasarettet i Umeå. 1946 gifte hon sig och kom då att bosätta sig i Norrfors där maken då drev verkstadsrörelse och i anslutning därtill en bensinstation. Efter att rörelsen sålts arbetade fru Engman i fyra år i affär i Norrfors. Numera är hon tidvis växelbiträde vid telestationen i Brattsbacka. Fru Engman är ordförande och ledare för lottgruppen i Norrfors.

Fru Ottilia Pettersson, Nordmaling tog sin examen vid dåvarande Skellefteå seminarium. Samma år erhöi hon anställning vid Kräkens skola, där hon var verksam till 1945. Kräkens skola drogs in och fru Pettersson flyttade till Håknäs för att 12 år senare flytta till central-skolan i Nordmaling. Hon har alla 43 skolåren förlagda till Nordmalings skoldistrikt.

Fröken Elsa Svensson, Nordmaling tog sin folkskolläraryrkesexamen i Falun 1924 och började samma höst vid skolan i Håknäs. Efter hela 38 år vid denna skola fick hon avsluta sin lärargärning vid central-skolan i Nordmaling. Därmed har hon samtliga sina 41 lärarår förlagda till Nordmalings skoldistrikt.

Fröken Svea Öhman, Nordmaling, tog sin examen vid Malmköpings seminarium 1925. Hon har också samtliga 40 lärarår knutna till Nordmalings skoldistrikt, vid olika skolor, med undantag för ett år i Junsele.

Om man till dessa tre fogar de två andra avgående lärarna, fru Linnea Lindmark i Brattsbacka, med 45 lärarår i Nordmalings skoldistrikt och rektor Rolf Håkansson's 33 nordmalingsår, kommer man upp till ansefnliga 201 lärarår inom Nordmalings skoldistrikt för den avgående lärarkvintetten.

Nu har klockan ringt för sista gången för oss fem betonade rektor Håkansson i sitt avslutningstal i Nordmalings kyrka och överlämnade blommar till de avgående kollegerna. Skolchefen, rektor Einar Hedquist, riktade även ett varmt tack för märkliga lärarinsatser och vid en lunch senare på dagen blev alla fem föremål för ytterligare bevis på uppskattning.
H. B.

Tjugoen länder är representerade på den ryska handelskammarens utställning "Kemin inom industrin, byggnationen och lantbruket" som skall äga rum i Moskva i september.

Enskild väg byggs inom Brattfors by

12/6 1965

Länstyrelsen har förordat vägmästaren i Vännäs Thure Lauri att utföra förrättning enligt lägen om enskilda vägar för byggande och framtida underhåll av enskild väg från fastigheten Brattfors 15:1 till lämplig punkt på allmänna vägen nr 512 Levar-Gräsmyr inom Brattfors by i Nordmalings kommun.

Den befintliga vägen är av enkel beskaffenhet. Plansträckningen är delvis icke tillfredsställande. Veglängden är cirka 900 meter. Vägen är utfart för sex bebodda fastigheter och ett missionshus beläget cirka 100 meter från allmänna vägen.

Behov föreligger av ny väg med

bättre plansträckning. En omläggning till lämplig vägsträckning förkortar längden till cirka 800 meter.

Vägen är statsbidragsberättigad från enskilda vägbyggnadsanslaget, förutsatt att en lämplig plansträckning kan anordnas, och att nuvarande bebyggelseunderlaget i huvudsak består.

1965

Lördagen 12 juni 1965

Andremannen i tavelskojet i Nordmaling uteblev igen

Hovrätten fastställde på fredagen häradsrättens dom mot andremannen i det s. k. tavelskojet i Nordmaling. Mannen hade överklagat domen, men infann sig inte heller denna andra gång. Rätten gjorde uppehåll i huvudförhandlingen och sökte via Sundsvallspolisens nå mannen, men misslyckades.

Mannen hade — förgivande att hans bror led av livsfarlig sjukdom och behövde pengar för att opereras — lurat av en gammal dam, först 2.300 kronor och en tid senare 1.000 kronor, enligt damen. Mannen själv har bara tillstått att han lånat 2.300 kronor.

Sundsvallsbon hade av en annan man tillträtt att uppsöka den gamla damen, som den andre mannen tidigare lurat. Hon hade ställt sig skeptiskt till sundsvallsbons berättelse, hade bett att få se legitimation, men inte fått det. (Han agerade under falsk namn). Men mannen var "inställsam och slät" och gav sig inte. Hon ville inte — trots tvivel — ta på sitt samvete att en sjuk blev utan hjälp för brist på pengar. Och så fick då sundsvallsbon det han bad om. Han lovade att återbetala med stipendiopengar, som han väntade. Mannen utgav sig nämligen för att vara konstnär. Damen fick en tavla och erhöll en annan som pant — relativt värdelösa tavlor.

Sundsvallsbons försvarare hävdade

att mannen fått 1.000 kronor mindre än kvinnan uppgav, och att hon kunde misstagit sig på beloppen. Aklagaren satte emellertid större lit till kvinnans trovärdighet (mannen är gammal fängelsekund) och fann den styrkt med bla uttag bankbok. Alagaren hävdade också principiellt, att det gäller att se upp med de brott mot äldre, som blivi allt vanligare speciellt på landsbygden.

den 14 juni 1965

Premier ur gammal fond i Nordmaling

Vid skolavslutningen i Nordmaling på fredagen utdelades för första gången premier ur den Malmbergska fonden instiftad 1796. Knappast hade väl körsnären och gördelmakaren Jonas Malmberg tänkt sig att skolavslutning i hans hembygd skulle utvecklas som det gjort. Mycket har hänt på de 170 år som gått sen han donerade den då stora summan av 1.500 riksdaler för "lönande av en skickelig skolmästare".

Under en lång följd av år har man inte tagit någonting ur den Malmbergska fonden. Beloppet har därför med åren växt till 10.882 kr.

Donationsbrevet har en sådan formulering att man egentligen inte vet till vilka ändamål man har rätt att anslå pengar. Våra lärare får ju numera sin lön helt av statsmedel. Det hade inte Jonas Malmberg tänkt sig när han skrev.

"För att ådagalägga min kärlek, som alltid uppfyllt mitt hjärta för den ort där jag är född och uppfostrad skänker jag Jonas Malmberg med min kära hustrus samtycke till en sockenskoleinrättning i Nordmalings socken i Norra Angermanland varuti ungdomen får sin undervisning i sina christendomstycken, läser räkna och skrifa samt läsa latin innan, ett kapital stort —

Ettusende Femhundra riksdaler i riksgäldemynt att efter min och min kära hustrus dödliga avgång få lyftas som en beständig fond af vars laglig ränta en skickelige skolmästare kommer att lönas".

Vidare finns i donationshandling en att läsa att fonden skall ligga under kyrkoherdens och församlingens tillsyn och styrelse. Nu förvaltas som bekant inte skolväsendet av kyrka och församling.

Inom skolstyrelsen anser man nu att de bör få förvalta fonden och ur den anslå medel till stipendi och premier åt välförtjänta elever.

2:4 b Erik Norén, Ella Forsberg, Elisabeth Dellkrantz.

4:4 a Britt Sandberg (Levander) Ingegerd Pettersson.

4:4 b Leif Engman, Staffan Jonsson.

2:3 Jan Johansson, Ingegerd Isaksson.

4:4 a Ruth Hörnlund, Ingegerd Isaksson.

3:3 Leif Wedman.

3:4 a Kerstin Jansson.

2:3 Lillian Hägglund.

2:4 b Margret Sandström.

4:4 a Roger Jonsson.

3:3 Anders Eriksson, Gunvor Granström.

30-TAL DONATIONER

Nordmalings församling och kommun har under åren begåvats med en rad donationer.

— Under vår förvaltning ligger fn ett 30 tal donationer. Många av dessa tillkom under 1800-talet och bestämmelserna i dessa och även i fonder från senare tid är i flera fall sådana att det är svårt att utanorna medel utan att bestämmelserna naggas i kanten.

säger kommunalkamrer Harald Brännström. Han håller just nu på att göra en sammanställning över fonderna och deras användning. Samtidigt skall man även granska donatorernas önskemål beträffande fondmedlens användning.

Om så anses erforderligt kommer man hos kmt att begära revision av fonderbestämmelserna.

Anders

2:3 Anders Fredlander.

2:4 a Krister Persson.

2:4 b Torbjörn Sandström.

2:3 a Helen Olofson.

3:4 a Else-Marie Asberg.

3:4 b Margareta Sjöberg.

3 H Kristina Eriksson.

2:3 Cathrine Lindberg,

För orgelspelning!

Eve Lundin 4:4 a, Ruth Hörnlund

4:4 b, Kerstin Jansson 3:4 a.

Stefan Spinnell 3:3

I klass 7 i grundskolan utdelades premier till följande.

7:a Lars-Erik Käck, Christine Sund-

quist, Rose-Marie Asberg.

7:b Ulla Sundström, Sture Valander,

Lena Eskilsson, Katarina Spinnell.

7:c Britta Lundgren, Gunnar Öh-

man, Karin Fallqvist Babro Jans-

son.

7:d Irene Granström, Elisabeth

Sehlin.

7:e Karin Mol'n, Tomas Edler, Maj-

Britt Gunnarsson, Karin Molin.

7:f Urban Norén, Christina Berg-

gren.

7:a Bertil Landfors, Mona-Lisa

Bergvall, Margot Karlsson, Gunilla

Lundström.

7:h Henry Jonsson.

7:i Birgitta Johansson.

Vid Nordmalings samrealskolas av-

slutning på fredagen utdelades pre-

mier och belöningar till följande.

4:4 a Britt Sandberg (Levander),

Jan-Erik Jonsson, Roger Jonsson.

4:4 b Staffan Jonsson, Gunnar

Karlsson, Carl-Gunnar Nordlund,

Karin Eriksson.

4 h Jard Gimbergsson, Babro

Norman, Britt Inger Norberg.

3:3 Sven-Olof Edvinsson, Stefan

Spinnell, Eva Strömberg, Leif

Wedman, Gunvor Granström, Karin

Nord'n.

3:4 a Jan-Olof Olofsson, Sune

Oström, Ann-Britt Sundström.

3:4 b Helén Edström, Martin Mo-

ling, Lena Forsberg, Britt-Marie

Häggstöm.

H: Mats Jonsson, Kristina Eriks-

son, Britt Rudolffson, Carin Sjö-

berg.

2:3 Lars Hörnlund, Stig Asberg,

Ann-Kristin Jonsson, Agneta Gran-

ström, Lillian Hägglund, Babro

Johansson, Kerstin Wiglöf, Anders

Olofsson, Sören Ahlgren, Kent Sö-

derström, Lena Forsberg, Karin Sund-

ström.

Nordmaling i radiofinal

Det lyckades även i år för eleverna vid samrealskolan i Nordmaling att komma med i finalen i den av riksförbundet "Vi unga" anordnade radiotävlingen "Vänner i världen". Finalomgången mellan Gemla, Sickle och Nordmaling går i P1 i kväll kl 17.10.

30.000 elever vid landets skolor har i år deltagit i tävlingen efter utslags-tävlingen i skolan blev det Sven Olof Edvinsson, Stavsjöholm, Leif Wedman, Rundvik, Stefan Spinnell, Nordmaling, Astrid Gunnarsson, Hörnsjö och Ann-Kristin Jonsson, som fick representera Nordmaling. Leif Wedman var inom parentes sagt även med i fjolårets finalomgång. Då blev Nordmaling 3:a i hela landet.

I den fortsatta tävlingen blev Nordmaling distriktsmästare och även landsdelsmästare. I respektive semifinaler segrade Gemla med 49 poäng medan Sickle och Nordmaling vann med 46 poäng.

Parken RUNDVIK Nytt toppställe vid E 4, 5 mil söder Umeå

5/6 1965

Premiär **Pingstlörd. kl. 20-01** ★ **Dans 2 banor med tak** ★ **Pingstdagen kl. 17-01**
Lägre entré före kl. 20.00 Lägre entré före kl. 17.00

Från 10 i topp
Ola med Janglers

NONSTOP DANS 2 TOPPORKESTRAR

Succébandet The Colmen
Gammeldansfavoriterna Jan Lindkvist med Gubben
Telo Casters med Andy Stevens

Kl. 17.00 FRÅN ALLA GRÄNDER
en toppunderhållning med ett 30-tal gästande amatörartister och musiker

Toppungödet The Fenders
DANS kl. 20-01

Gammeldans
Thord Figaros

Kl. 23.30 TV-stjärnan BIBBI ANDER

Parken RUNDVIK

Parken RUNDVIK **Parken RUNDVIK** **Parken RUNDVIK** TRÄFFPUNKTEN FÖR NÖJEN VID E 4, 5 MIL SÖDER UMEÅ

Åter en succékväll – **lörd. kl. 20-01** ★ **Dans 2 banor med tak** ★

11/6 65

En ny **KANON-ORKESTER** från **Värmland**

CEYLON KVINTETTEN från **Karlskoga**

BARRACUDAS ORKESTER med **POP I TOPP**

Segerbandet från Norrländska Stjärnparaden i Korsjöstrands semifinal

★ **EXTRA-EXTRA** ★ **Göteborgs Bitels,** ★ **The BEACHERS klockan 24.00** ★ **JÄTTEPOP** ★

OBS! Buss från Umeå kl 20.30, Hörnefors kl 21.00 - Nordmaling kl 21.15 - Återresa

Parken RUNDVIK



Timmermassorna fyller älven från strand till strand.

Torka och brötar hindrar flottningen i Lögdeälven

Flottningarna i Lögdeälven hindras just nu av lågt vattenstånd med brötar som daglig lösen. På lördagskvällen bildades vid Kordalsforsen i Hyngelböle en kraftig bröt som innehöll bortåt 50.000 stockar. Flottningsmanskaper måste sättas in för att med dynamit spränga bröten. Strax efteråt började en ny bröt bildas på samma ställe. Den fick dock inte så stor näring eftersom älvsåran så

långt med snart blev fri från timmergång, av den enkla orsaken att en ny bröt hade bildats vid forsen i Nordsjö, ett par mil längre upp. Här var bröten på söndagsförmiddagen 4,5 meter hög, och älven var helt igenkorkad.

Det låga vattenståndet, främst beroende på torkan, gör att flottningarna försenas och knappast torde vara klara till midsommar.

H. B.

50 år fyller den 15 juni fru Ann-Mari Nordström, Örnsbäck, Öreålv, maka till sågverksägare Torsten Nordström.



Hon är född på Teg, Umeå landsförsamling, och dotter till framtidne fabrikören Johan Jonsson. Efter avslutade studier började hon hjälpa sin far i arbetet på kontoret, men kom senare i tjänst hos Skogsvårdsstyrelsen. Där stannade hon tills hon 1940 ingick äktenskap. Makarna Nordström bosatte sig första tiden på Norrbyskär, där maken var anställd vid Mo och Domsjö. 1942 var man tillbaka på Teg, sedan maken inträtt som kassör vid sin svärfars företag. 1945 återgick han till sågverksyrket, som egen företagsägare. Han förvärfvade då en sågverksörelse i Örnsbäck och 1946 flyttade familjen till Nordmalings kommun.

Fru Nordströms intressen, bortsett från hemmet och företaget, har varit kyrkan och dess arbete. Hon har varit med i såväl kyrkorådet som kyrkofullmäktige i Nordmaling. Hon är verksam inom Luleå stifts kvinnoråd och ledamot va Nordmalings barn- och ungdomsnämnd. Vidare var hon en av initiativtagarna till den sk stjujärneverksamheten till fromma för ungdomsarbetet inom sju nordmalingsbyar och där kvar-

står hon fortfarande som effektiv ledare. Söndagsskolverksamheten har även legat henne varmt om hjärtat.

Avslutning i Rundviks kyrka för Nordmalings yrkesskolor



Rektor Dan Jernbom, längst t h, överlämnar premier till de avgående eleverna Kennet Sjöström, Nordmaling, Kjell-Arne Ägren, Mullsjö, Margareta Berglund, Nordmaling och Gun-Britt Sjöström, Hörnefors.

Nordmalings yrkesskolor avslutades på lördagen årets skolarbete. Avslutningen hölls i Rundviks kyrka och inleddes med tal av rektor Dan Jernbom. Han erinrade om undervisningen vid yrkesskolorna, som omfattar tre olika linjer. En 3-årig linje för bil- och traktormekaniker, en tvåårig linje för svarsare och en 1-årig kontorslinje. Han tackade eleverna för visat intresse och riktade även ett tack till lärarna för deras insatser.

Rektor utdelade betyg till de avgående eleverna, som för den treåriga bil- och traktorlinjen innebär skolslut för Bertil Dahlgren, Stenberg, Ove Häggström, Mosjö, Gunder Lundberg, Norrfors, Kennet Sjöström, Nordmaling, Kjell-Arne Ägren, Mullsjö och Leif Öberg, Långed.

Från kontorskursen utexaminera-

des Kurt Becklund, Hörnefors, Margareta Berglund, Nordmaling, Gull-Britt Bylund, Nordmaling, Dagmar Danielsson, Umeå, Stig-Gerhard Edvardsson, Norrfors, Frank Hagström, Olofsfors, Helena Jonsson, Umeå, Britt-Louise Lindström, Norrfors, Gun-Britt Sjöström, Hörnefors, Gun-Britt Storm, Nordmaling, Marianne Söderström, Håknäs och Ing-Britt Westberg, Nyåker.

Premier utdelades till Gun-Britt Sjöström och Margareta Berglund i kontorslinjen och Kennet Sjöström och Kjell-Arne Ägren i bil- och traktorlinjen.

På de avgående elevernas vägnar överlämnade Kjell-Arne Ägren blommor till rektor och övriga lärare och kyrkoadjunkt Eskil Granström avslutade samvaron med en andaktsstund.

H. B.

50 år fyller den 16 juni hemmansägaren Ragnvald Sahlström, Nordsjö, Norrfors. Han är född på den gård han nu äger och brukar. Gården övertog han 1948 i samband med sitt gifternål.



liga föreningar.

Ragnvald Sahlström är en duktig och intresserad jordbrukare och sköter sin gård med noggrannhet. Vintertid arbetar han i skogen och under försommaren brukar han delta i sorteringen i Lögdeälven. Sahlström är medlem i jordbrukets och skogens ekonomiska och fack-

gen 16 juni 1965

Norrman och kronan i tvist efter Nordmalings-kollision

Helt olika uppfattning om hur en olycka gått till fick män höra vid vittnesmål i Nordmaling på måndagen då häradsrätten hade att ta ställning i ett tvistemål mellan Kronan och en norsk lastbilsägare. Frågan gällde vem som var skyldig till en kollision mellan en norsk långtradare och en vägförvaltningens bil lucimorgonen 1962. Det var stora pengar som yrkades i skadestånd, tillsammans ca 85.000 kr och därtill kommer dryga kostnader för partombud och inställelse.

Olyckan inträffade på E 4 strax norr om bron över Lögeälven vid 5-tiden på morgonen. Svår snöstorm rådde och besvärliga siktförhållanden. Den svenska bilen hade just lämnat Nordmaling för att ge sig ut på årets första plogtur. Av någon anledning missuppfattade någon av förarna vid mötet situationen. Med stor kraft rände de två tunga bilarna in i varandra varvid stora materiella skador uppstod. De två i den svenska bilen skadades lätt. Nu hävdade vid vittnesmål den norske föraren, liksom ägaren av bilen som suttit vid hans sida, med bestämdhet att de hållit sin sida och att det var den svenska bilen som girat över till höger sida och orsakat kollisionen. Minst lika säkra på sin sak var de svenske — det var den norska långtradaren som strax före mötet girat över mot höger och kört in i den svenska bilen.

LITEN POLISUTREDNING

Den norska bilen fick repareras efter olyckan för över 33.000 kr. I skadestånd yrkade därför, efter tillkommen tull m m, det norska försäkringsbolaget genom dess svenska garantiförening nära 42.000 kr. Bilens ägare krävde dessutom över 14.000 kr för stillestånd m m jämte fem procents ränta medan Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen reste motkrav med nära 22.000 kr.

Vad som komplicerade målet var att ingen ordentlig polisutredning gjorts. Från polisens sida ansågs att ingen av förarna kunde ställas till ansvar för vårdslöshet. Olyckan tillskrevs rådande väderleksförhållanden och avskrevs från allmänt åtal.

Kronans talan fördes av tre byråsekreterare Sune Engström medan advokat Rolf Edholm var den norske bilägarens och trafikförsäkringsföreningens ombud. Båda parterna bestred ersättningsyrkandena men vitsordade framförda krav som skäliga.

LANGA RESOR

Den norska bilen hade gått i trafik mellan Lakselv i nordligaste Norge med renkött ned till Oslo och med kolonivaror på uppvägen. Den trafiken hade bilägaren och hans hjälpförare hållit på med sen 1957 varför man bestämt bestred att de inte skulle vara vana vid svensk vänsterkörning. Alla resor från Lakselv hade körts genom Finland och Sverige. Sträckan ned till den norska huvudstaden beräknades till 200 mil. En resa per vecka hade körts.

Kronans ombud tryckte hårt på de långa resorna och att man i den norska bilen ej iakttagit gällande

svensk lag om nio timmars vila per dygn. Sådana bilister skall inte köra på svenska vägar vare sig man är norрман eller kines, hävdade han. Efter kollisionen blev den norska bilen stående på höger sida om vägen i nära anslutning till plogbilen som stod halvt av vägen.

Hur kunde det komma sig att bilen gick över till höger om vägen var den svenska bilen som frågade på er, frågade Kronans ombud? — Ja vet du, plogbilen drog mig över, svarade norrmannen tryggt.

Han menade att långtradarens högra framhjul hakat fast i förplo-

gen och att bilen därmed trycktes över till höger. Det var för övrigt två ungefärligt lika bilar, vad tyngden beträffade, som möttes. Båda vägde med last ca 14 ton.

VINGLIG PLOGBILSFÄRD?

Norrmännen hävdade vidare att plogbilen körts i sick-sack över vägbanan. Detta förklarade byråsekreterare Engström vara en mycket troingsbolagen — allt enligt gällande lig synvilla. Plogbilen hade säkert körts rätt fram men genom den svår- belysningen genom snömolnen ge

en delas dom den 24 jun.

Hembygdsfest i Nordmaling utan brudpar

Nordmaling (VK) Det är inte bara Burträsk som har bekymmer med hembygdsbrudpar i år. Bekymren delas helt av Nordmaling. Hembygdsföreningen har efterlyst ett hembygdsbrudpar för festligheterna på midsommarafton vid Församlingsgården, men utan resultat.

Det finns åtskilliga par som kommer att vigas i midsommar men inga som vill acceptera hembygdsdräkten. Inom hembygdsföreningens styrelse är man lite förvånad över det klena intresset, i all synnerhet som man hade två brudpar förra året.

Nu får man klara arrangemanget på midsommarafton utan hembygdsbrudpar. I stället får man friluftsteater. Det är Brattsbackaamatörerna som kommer att uppföra en pjäs skriven av Brattsbackas egen teaterkung Filip Hörnqvist. Teatern som heter "I den gamla goda tiden" tar ca 35 minuter och har åtta agerande. Det är ett folklustspel med Hörnqvist själv som primus motor.

I övrigt blir det sedvanliga anordningar med slätkäppstävling, skämtävlingar och dans kring midsommarstången. Fjölårets tre fiolspelmän, från Bjurholm och Nordmaling, har lovat medverka. Men som sagt, något brudpar blir det nog inte.

H. B.

85 år fyller den 17 juni fru Anna Nordfors, f. Holmlund, Brattsbacka, Nyåker. 16/6/1965

Hon är född i Bjurholm. Hennes mor dog när hon var tre år och därför kom fru Nordfors att växa upp hos släktingar i Brattsbacka i det hemmet blev hon som barn och fick med åren arva hela det stora hemmet. 1906 gifte hon sig med Erik Nordfors. I hemmet föddes sju barn. Fru Nordfors har varit en synnerligen duktig lantbrukarhustru och har helt offrat sig för hemmet och de sina. Under många år har hon varit aktiv medlem i Brattsbacka lutherska missionsförening.

16/6
1965

+

Min älskade maka,
min kära mor

**Emmele
Samuelsson**

* 9/9 1893
† 12/6 1965

har lämnat oss i djup sorg och saknad, men i ljus och tacksamt minne bevarad.

Rundvik den 12 juni 1965.

Otto Samuelsson
Lennart

Du har kämpat, Du har funnit
Livets krona har du vunnit.

Jordfästningen äger rum i Rundviks kyrka lördagen den 19 juni kl. 15.00. Efter gravsättning å Nordmalings kyrkogård inbjudes till minnesstund i församlingssalen. I stället för blom-tänk på E. F. S.-missionen. Abonnerad buss avgår från Rundviks kyrka efter jordfästningen. Meddelas endast på detta sätt.



Herr Torbjörn Augustsson, Nordmaling, med maka Birgitta, född Jonsson, Nordmaling. 13/6/1965
Vigsel i Nordmalings kyrka på lördagen. (Carlssons foto, Hörnefors)

18/6 1965

Gräsmyr

— Ungdomens träffpunkt —

DANS PÅ LOGEN

LÖRDAG 19 JUNI KL. 21.00—01.00

Där vi alla möts och alla trivs Pop i topp med

ÅKE ÖSTERMANS

vokalist LI BÄCKLUND

Buszar avg. fr. följande platser och åter efter dansens slut:
Från UMEÅ ((busstationen) kl 20.30, över ÖVERBODA,
VÄNNÄS, HJOGGSJÖ, från NORDMALING 20.30, från
HÖRNEFORS 20.30.

**SEDVANLIGA
BASARANORDNINGAR**
Välkomna.

Gräsmyrs HBF



50 år fyller den 20 juni maskinskötarens Fritjof Eriksson, Rundviksverken. 19/6 1965
Han är född i Lögdeånäset. I unga år prövade han olika arbeten, bl a som extra maskinskötare vid Lögdeånäsets kraftstation, där han skadade sig i ena benet och fick en arm avsliten. Det blev en lång konvalescenttid, men 1946 kunde han ånyo sköta kraftstationen, nu som ordinarie maskinskötare. Han stannade tills stationen lades ned i början på 50-talet. Numera förestår Eriksson Rundviks-industrins pumpstation. 1961 byggde han egna hem i Rundvik och är numera fast förankrad i industrisamhället.

— I Rundviks kyrka jordfästes på lördagen fru Emelie Elvira Samuelsson, f. Pettersson, maka till f. sågverksarbetaren Olof Otto Samuelsson, Rundviksverken. Officiant var kyrkoadjunkt Eskil Granström.
Tal hölls av den bortgångnas syster fru Alice Dahlén, Rundvik, svågern Viktor Samuelsson, Rundvik och Arvid Sundin, Holmsund. För grannarna och vänerna talade bl a Henry Oldberg och Oskar Karlsson.
Rundviks lutherska missionsförening representerades av Ragnar Åberg och Rune Boberg. Dessutom talade EFS distriktsföreståndare Sven Andersson, Umeå.
Efter gravsättningen hölls en minnesstund i församlingsgården under medverkan av distriktsföreståndare Andersson. 22/6 1965

Nya konsum i Rundvik länk 10 i hallkedjan

24/6 1965

En helt omdanad affär fick rundviksborna se när Södra Västerbottens konsum på onsdagen öppnade nya konsumhallen i Rundvik. På 300 kvm affärsyta har planerna lyckats få in 1.000 hyllmeter, 67 meter kyl-disk och en sex meters frysdisk. Varuhallen i Rundvik är den tionde länken i Södra Västerbottens konsums kedja av hallar i denna typ.

Konsum i Rundvik är ingen gammal affär. Fastigheten byggdes 1948. Då trodde man på traditionella affärsmetoder och dåvarande Rundviks konsumtionsförening byggde för fyra olika avdelningar 1953 var affären föremål för omläggning till snabbköp men redan i början på 60-talet fann man planeringen omodern. I och med att föreningen uppgick i Södra Västerbottens konsum blev det mera allvar i ombyggnadsplanerna.
— Vi valde att gå radikalt fram, sa bl a konsums fastighetschef Gunnar Nordberg när han tillsammans med kretscheferna Evert Karlsson, Ove Lundgren och Axel Lundström förhandsvisade den nya affärshallen för en del inbjudna.

Jag är glad över att vi gick den vägen och jag tror även ni här i Rundvik kommer att bli belåtna. Ni har fått en tip-top-affär, en affär som kan hålla betydligt större varusortiment och framförallt exponera varorna på ett helt annat sätt än i de gamla lokalerna.

Konsumhallen i Rundvik får tex dubbelt så stor barnavdelning som tidigare. I källaren kommer en avdelning för Bygga och bo. Förutom de stora kyl- och frysdiskarna svarar fyra stora kylrum för att färskvarorna skall hålla sig färska.

Men inget gott som inte har något ont med sig. I och med tillkomsten av den nya varuhallen kommer konsum 2:a ute i "Sibirien" att dras in och samma öde har drabbat konsumaffären i Lög-

deå. Det blir längre väg för en del husmödrar att handla men ledningen tror att fördelarna med en större affär skall uppväga nackdelarna trots nedläggningen blir samtliga fast anställda kvar. Nytt i den nya hallen blir bland mycket annat att varje fredag kommer en demonstrationis fru Anita Meijer att ge råd och rön.

Den 23 april påbörjades ombyggnaden. Kunderna fick flytta till en provisorisk lokal i källaren. Två månader beräknades ombyggnaden ta och byggnadsfirman Nils Eric Ericsson, Nordmaling, höll vad man lovade. Förövrigt är det samma byggnadsfirma som byggt, omändrat till snabbköp och nu till varuhall.

I samband med omläggningen har Rundviks konsum fått ny föreståndare, Tage Nilsson, Björna, har tagit över efter fru Majken Wedman, som nu blir huvudkassörskan. Herr Nilsson, 40 år, och född i Tvärålund, har arbetat inom konsum i 25 år.

Vid invigningen framträdde Pro Musica, med Gerhard Dornbusch i spetsen med ett antal vackra sångnummer. De belönades med applåder, kaffebrakar m m och Dornbusch själv utnämndes till hedersmedborgare i Rundvik, ett samhälle som han gästade ofta. KF:s starke man i Rundvik, Gunnar Nilsson, invigningsstalade och när portarna öppnades, sedan Gunnar Nilsson högtidligen klippte det gulblå bandet (med häcksax), spelade holmsundstrion upp glada toner

POPBAND I RUNDVIK



The Strolling Bones kall lar sig det här nybildade popbandet som hör hemma i Rundvik.

Ett helt nytt ungt popband har bildats i Rundvik. De sex grabbarna i bandet som kallar sig The Strolling Bones är i åldern 15-17 år och kapellmästare är Denny Andersson. Var man hämtat sitt namn ifrån är inte svårt att gissa, det är bara att kasta om några bokstäver så får man fram ett välkänt engelskt långhårigt gäng. Det är rätt länge sedan Nordmalings-bygden begåvades med eget popband så det är bara att hälsa det unga rundviksängiget välkommen. En söndag härförleden ställde ungdomarna sitt musikaliska kunnande gratis till förfogande för patienterna på Strömsörs vårdhem. Popbandets takt tycktes passa bra och många av lyssnarna började twista till gitarrtonerna. Det var föresten första gången som vårdhemmet hade ett besök av det här slaget, förklarade föreståndarinnan syster Ally, som

tackade och önskade ett välkommen åter. Medlemmar i The Strolling Bones är i den ordning de syns på bilden från vänster Jan Rönnberg, Gunnar Johansson, Per Axel Berglund, Poa Åberg och Denny Andersson. Knästående vokalisterna Kjell Erik Eriksson.

★
• The Streaplers håller nu på att spela in sin andra LP-skiva som ska innehålla tolv melodier. Bl a skräcklåten "A tribute to Dracula" som Gert Lengstrand själv skrivit.

★
• Det sk Detroit-soundet med artister som The Supremes Marvin Gaye, The Four Tops (= etta på senaste USA-listan) och Little Steve Wonder har fått eget skivmärke i Sverige som heter Tamla-Motown.

60 år fyller den 24 juni fru René Samuelsson, f Bäck, Rundviksverken, maka till f, sågverksarbetaren Edvin Samuelsson.

Hon är född i Sundsvall. Till Rundvik kom hon i samband med att fadern förädrätsförvaltare Bäck flyttade dit och efter sitt giftermål har hon varit industrisamballet trogen genom åren. Fru Samuelsson ägnar all sin tid åt det egna välkötta hemmet ute i "Sibirien".

DÖDSFALL

25/6 1965
Ida Josefina Eriksson, Sunnansjö. I sitt hem i Sunnansjö, Nordmaling avled på torsdagen efter en kort tids sjukdom fru Ida Josefina Eriksson, född Jonsson, Sunnansjö, Nordmaling, maka till fd hemmansägaren Jonas Eriksson. Hon var 70 år och sörjes närmast av make, sju barn, svärdotter, svärsön, syskon samt barnbarn och barnbarnsbarn.

Hon var född i Sunnansjö, en by till vilken hon hade hela sin långa livsgärning knuten. Makarna Eriksson skaffade sig eget jordbruk vid giftermålet. Hemmet blev barnrikt, åtta barn, och arbetsuppgifterna för husmor mycket betungande. Hon var duktig att väva och sy och det kom väl till pass. Hon klarade allt genom att utnyttja alla tänkbara arbetstimmar som stod till buds och hon gav sina barn en mycket god uppfostran.

50 år fyller den 28 juni fru Elsa Maria Hörning f Grundström, Mo, Lögdeå, maka till chauffören Artur Hörning.

Hon är född i Kasamark, Grundsunnda. Föräldrarna hade där ett jordbruk. I samband med sitt giftermål bosatte hon sig först i Norrgissjö. Året därpå flyttade hon och maken till Aspeå i Nordmaling och sedan 1946 har de varit bosatta i Mo där de 1959 byggde egen gård. Fru Hörning är sedan många år medlem i Nordmalings baptistförsamling och aktiv inom församlingens strängmusik och sångkör.

Barn från Nordmaling lär sig simma i Mullsjö

25/6 1965
I år kommer det att bli extra livligt vid badplatsen i Mullsjö. Nordmalings skolstyrelse har beslutat att förlägga simskolan för hela östra delen av kommunen till Mullsjö. Skolbussar kommer att föra eleverna till och från badet och därmed hoppas man att över 200-talet barn i sommar skall lära sig simma sjöns väl tempererade vatten. Dessutom blir det simskolor i Rundvik och Bjärten.

Tidigare har kommunens ledande män varit kallsinniga mot att förlägga simundervisningen för eleverna i Nordmaling så pass långt bort som till Mullsjö - två mil från samhället. Undervisningen har varit förlagd till Rödsviken och även om det är härligt att bada i havet medför det många nackdelar för en simskola. Dels har vattnet under senaste somrar varit rätt kallt och dessutom är sjöhövningen besvärande under blåsigare dagar.

Verkligt glad över den utökade simskoleverksamheten är köpman Gustaf Adolf Ågren, Mullsjö. I många år har han arbetat för simskolan där och för att skapa ett verkligt friluftsbad vid den idylliska sjön. Förutsättningarna för att hans förhoppningar skall infrias är nu goda. Ef-



85 år fyller den 27 juni fru Anna Högberg, f. Vikström, Aspeå, Lögdeå, maka till förre lokreparatören Fridolf Högberg.

Hon är född i Kallx. I samband med sitt giftermål inledde fru Högberg en tid av ambulering tillvaro, Maken arbetade vid SJ bl a i Kiruna och Långsele innan han slutligen under en följd av år blev fast knuten till Vännäs. Till Aspeå kom makarna för ett 15-tal år sedan. Fru Högberg har varit piggs och vital ända fram till det sista året. För närvarande vårdas hon på Nordmalings kronikerhem.

ter besök på platsen av bl a kommunnämndens och skolstyrelsens ordförande har beslutats att en ny omklädningshytt skall byggas och att man med en bandtraktor skall få utföra vissa schaktningar för att få en bredare plage av den vita fina sanden. Dessutom blir det flera bryggor.

STOR SIMKUNNIGHET

Här i Mullsjö kan alla barn över sex år simma, påstår G. Å. Ågren. Varje år har ett stort antal barn deltagit i simskola där - mycket till Ågrens förtjänst.

Varför är nu köpman Ågren så intresserad av att alla unga skall kunna simma?

- Jo därför att jag under mina pojkår i Köpmanholmen såg tre av mina kamrater drunkna. De var i tioårs ålder - ingen av dem kunde simma.

Måndag efter midsommar börjar simundervisningen i Mullsjö. Lärare blir folkskollärare Ake Nordbrandt, Nordmaling, och Margareta Engman, Mullsjö, med Stefan Spinnell som medhjälpare.

Varannan dag blir det simskola i

Mullsjö och Bjärten - en hel månad framöver. I Bjärten får Ake Nordbrandt sem, stud, Mats Ola Hörnquist som medhjälpare medan undervisningen i Rundvik kommer att leddas av folkskollärare Margareta Abrahamsson och fröken Ulla Bäckström.

Anders

Brandtillbud vid rundviksfabriken

25/6 1965
På torsdagseftermiddagen inträffade ett brandtillbud vid masonitefabriken i Rundvik som kunnat få allvarliga följder om inte industrins brandberedskap snabbt slagit till. Trogen hade gnistor från skorstenen antänt en del brännbart material vid några evakueringsstrummar på taket till pressalen. Elden spred sig till trummorna där det började brinna in- och utvändigt. Inne i trummorna släckte det automatiska sprinklersystemet snabbt elden och branden på taket kunde snabbt begränsas av industrins eget folk med hjälp av Rundviks brandkår. Några större skador har enligt uppgift inte uppstått genom branden.

25/6 1965

Min älskade maka,
vår kära mor, svärmor, mormor och farmor

Ida Josefina Eriksson

* 6/10 1894 † 24/6 1965

har stilla insomnat i tron på sin Frälsare. Sörjd och saknad men i ljusst och tacksamt minne bevarad av oss, syskon, övrig släkt och vänner.

Sunnansjö, Nordmaling den 24/6 1965.

JONAS ERIKSSON
Ingrid Ernst och Rose-Mari
Rune Gunvor och Karl
Åke och Solvig Joel
Uno
Barnbarn, barnbarnsbarn

Tack du kära lilla mor
För varje bön du bett.
Tack för allt utav ditt eget liv
Som dina barn du gett.
Torkar vi vår längtans tår,
Hjärtat fullt av kärlek slår.
Tusen tack du kära lilla mor.
Jesaja 41:10.

Jordfästningen äger rum i Nordmalings gravkapell söndagen den 4/7 kl 9.45. De som med sin närvaro önska hedra den bortgångnas minne inbjudes till församlingsgården efter högmässan. Meddelas endast på detta sätt.

Midsommarmjölken till Nordmaling försenades

28/6 1965

Det utbröt en panikunge i Nordmaling på midsommaraftonen. Husmödrarna blev utan mjölk. Vid 11-tiden på förmiddagen var den slut i praktiskt taget alla nordmalingsbutiker. Mjölken brukar komma från Umeå vid 11.30-tiden. Nu kom den inte förrän efter kl. 13. Då var det en knapp timme kvar till stängningsdags.

I Nordmaling undrar man om det måste vara på det här sättet. Mjölken kommer allt senare till nordmalingsbygden och mejeriet i Levar har ingen funktion att fylla i sammanhanget i och med att paketeringen sker i Umeå.

Transportchef Arvid Svensson vid Västerbottens södra mejeriförening i Umeå menar att skulden får tillskrivas mjölkaffärsinnehavarna i Nordmaling. De ska ta hem så mycket mjölk dagen tidigare att det räcker över nästa dags förmiddag.

Fel, menar köpmännen och husmödrarna i Nordmaling. Att spara mjölk från torsdag till måndag kan inte vara vettigt. Mjölken håller inte.

Föreningen just på midsommarafton kan herr Svensson inte ge någon direkt förklaring till. Nordmalingsborna, som är stora mjölkproducenter men var nära att bli lurade på konfekten på midsommarafton, ilsknade till.

"Världens, meste FN-soldat"
Kennet Ankler, Nordmaling, med tjänstgöring i nio olika omgångar i Ghaza, Kongo och Cypern, där han hade ansvaret för matdetaljen, var en av mjölkköparna när klockan närmade sig stängningsdags.



Ida Karolina Sundqvist, Nordanbäck, Nyåker. På torsdagen avled på Finspångs lasarett fru Ida Karolina Sundqvist, Nordanbäck, Nyåker.



Hon var vid sin bortgång 83 år och sörjes närmast av maken Albert, dottern Herta, gift med Yngve Lінде Finspång, Rubert, hemmansägare i Nordanbäck, Mildryd, gift med Harry Johansson, Finspång samt Roland, poliskonstapel i Vännäs, sonhustrur samt barnbarn.
Fru Sundqvist var född i Djupsjösaen, Nordmaling, och flyttade helt ung med sina föräldrar till Nordanbäck. I sin ungdom åkte hon över till USA och stannade där i fem år. Efter återkomsten gifte hon sig 1914 och blev bondmora. Fru Sundqvist var varmt religiös och har under sin långa levnad nedlagt mycket arbete till fromma för missionen. Hon var på tillfälligt besök i Finspång när hon insjuknade.

28/6 1965

Järnäs-bo skadades vid bilolycka i Öre

28/6 1965

40-årige hemmansägaren Sixten Jonsson, Järnäs, blev illa skadad vid en trafikolycka i Öre, Nordmaling sent på midsommardagens kväll. Jonsson var på väg norrut efter gamla riks 13 när hans bil vid Örhägn, strax söder om bron över Öreälven vid Strömsör, körde av vägen på höger sida och hamnade i ett drygt tre meter djupt dike. I närmaste gårdsfastighet, ett 50-tal meter från olycksplatsen, hördes smällen när bilen slog i dikesvallan.

En person i gården, Börje Nordstedt, upptäckte bilen genom att den hade ljuset påslaget. Han såg genast att Jonsson, som var ensam i sitt fordon, var illa skadad och larmade ambulans och polis. Man lyckades med förenade krafter få den skadade ur bilen. En pulsålder hade skurits av vid ena tinningen med svåra blödningar som följde. Den skadade fördes först till doktor H. Bolt, Nordmaling, som efter att ha stoppat blödningarna remitterade

Jonsson till Umeå lasarett. Där meddelar jourhavande läkare på söndag, att tillståndet är efter omständigheterna gott. Den skadade hade, förutom sår på tinningen, erhållit en lindrigare hjärnskakning och var chockpåverkad. Någon fara för livet torde inte föreligga trots att han vid framkomsten till lasarettet förlorat 70 procent av sitt blod.

Olyckan inträffade under den störstskur som hemsökte nordmalingstrakten vid 20.30-tiden. Bilen gick

av vägen, på höger sida, på en rätt lång raksträcka. Polisen utreder omständigheterna kring olyckan.

Nordmaling fick ändå brudpar — inte mindre än elva stycken

28/6 1965

Nordmaling, som skulle bli utan hembygdsbrudpar i år på midsommarafton, fick inte mindre än 11 brudpar!! Den som åstadkom denna uppslutning var hembygds spelens starke man, magister Karl-Gustav Wilhelmsson. Han tog fasta på det gamla ordspråket, att när nöden är som störst kan hjälpen vara som närmast och plockade bland den tusenhövdade publiken, ut alla som förenat sina livsöden en midsommarhelg. Och se — det gav resultat.

K. G fick ihop tio brudpar på ett här sättet, de elfte plockade han fram i det kommande söndagsbrudparet, lärarna Ulla Wikman och förske gutten Ole Rondung från Lotten.

Det blev en hyllning av de elva om hette duga, i synnerhet som det visade sig att äldste brudgummen i sammanhanget råkade bli hembygdsföreningens ordförande, rosten Johan Hedquist. Makarna Hedquist stod midsommarbrudpar år 930. Brudparen blomsterhyllades, det urrades och det blev gratulationer på löpande band.

Men dessförinnan hade det hänt en del. Den "35-åriga" brudgummen såde hälsat välkommen, ett välkommen som han kunde rikta till en rekordpublik på tusentalet personer. Hembygdsfesten i Nordmaling har blivit en tradition som kommit för att stanna. Hembygdspelemannen Karl Strandberg, Gräsmyr slog an de rätta tonerna på sin fiol. Midsommarstången restes och med hjälp av Umeås Kalle Östlund trädde leasarna kring stängen med fart och släm, Komminister Sigvard Spinnell höll ett kort tal till hembygden, och seder Pluvius höll sig på behörigt avstånd, trots alla svarta rapporter radio och TV.

I den gamla goda tiden var teatrat för Brattsbacka teateramatörer. De framförde ett folkspel med samma namn, skrivet av teaterbasen Jälv, banbiträdet Filip Hörnquist. Fällstugan på hembygdsområdet fick ggera scen, en bra sådan och de åtta medverkande från Brattsbacka har



Ah hej äh hä, vilket midsommarschä...
Flickorna vid Levar lantshushållsskola reser sin midsommarstång.

all heder av sitt verk. Filip Hörnquist är värd en extra applåd.

NY SLÄTKÄPPSMÄSTARE

Den röda tråden i festsammanhanget, kampen om titeln "Nordmalings slätkäppsmästare", gav till resultat att fjolårsmästaren Aron Lundberg "åkte dit" med buller och bång. 20-talet handfasta män ställde upp i tävlingen. Sensationerna kom slag i slag. Tipsen gick i riktning mot Hörnsjö. Man väntade allmänt att 1963 års mästare, Martin Jonasson, skulle komma igen. Men

det verkar vara lika svårt för slätkäppsspecialister att komma tillbaka som för tungvikarna i den amerikanska pro-ringen. Jonasson föll redan i första omgången mot nordmalingsmuraren Ake Olsson. Och Ake höll i sig i det längsta, tills han mötte kioskägaren och korvhandlaren Holger Häggström. Det finns tydligen en viss likhet på korvar och slätkäppar. Men i nästa möte med nordmalingsprästen Sigvard Spinnell sprack även den häggströmska korven.

Skulle prästen vinna kampen? Nej, här hjälpte inga böner. Liksom i skymundan hade norrforsaren Alf Johansson arbetat sig fram till finalen. Och där stod han inte att hejda. Nordmalings handfaste komminister drogs över plankan liksom fjolårsmästaren Aron Lundberg. Alf Johansson behåller den silverbeslagna slätkäppen närmaste året framåt.

Hembygdsfestarrangemangen avslutades på sedvanligt sätt i församlinggården med servering och lekar under knepige K. G:s ledning. Han lyckades även kora en virkningsmästarinna. Här gick titeln utanför Nordmalings hank och stör, till fru Vivianne Planehag, Bygdeå, som vann efter en hård fust med Maja Dahlberg från Brattfors.



— I Nordmalings kyrka vigdes på midsommaraftonen fabriksarbetaren Erik Ingvar Arvidsson, Backfors, Ejurholm och kanslibiträdet Solveig Mariann Rönberg, dotter till hemmansägare Elof Rönberg och hans maka Hanna, f. Johansson, Rönholm, Lögdeå, Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. Uppvaktande brudnåb var brudens brodotter Elisabeth Rönberg, Rönholm. Efter vigseln gavs middag på Levar hotell. Under middagen hyllades brudparet i tal av bl a brudens fader och brudgummens farbroder hemmansägare Herman Eriksson, Backfors (Foto: Alfons, Nordmaling).



— I Nordmalings kyrka vigdes på midsommaraftonen målaren Claes Håkan Kohlström, Nacka och fröken Emmy Margareta Birgitta Sondell, dotter till hemmansägare Karl Sondell och hans maka Ellse, f. Johansson, Torrböle, Öreålv. Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell.

Efter vigseln gavs middag på Levar hotell för ett 50-tal gäster. (Foto: Alfons, Nordmaling).



— I Nordmalings kyrka vigdes på midsommaraftonen kommunalkamrersassistent Sven Jonsson, Nordmaling och kassörkan Britt Ragnhild Margareta Forsgren, Nordmaling, dotter till hemmansägaren Johan Forsgren och hans maka Nanny, Överboda, Vigseln förrättades av komminister Sigvard Spinnell. Uppvaktande brudnåb var Asa Jonsson, Vännäs. Efter vigseln gavs middag på Stora hotellet, Nordmaling, för den närmaste släkt- och vänkretsen. (Foto: Alfons, Nordmaling)